

**Pachkowski, William Frank**

**Private/Queen's Own Cameron  
Highlanders of Canada**

**Royal Canadian Infantry Corps**

**H/22112**



William Frank Pachkowski wordt geboren op 6 mei 1925 in Stonewall, Manitoba. William (Bill) is de jongste zoon van Frederick en Mary (Maria) Pachkowski die beiden van Oostenrijkse afkomst zijn. Zijn ouders trouwen op 16 november 1911 en er worden 7 kinderen geboren: Bills broers Alexander, Peter en Michael, en zijn zussen Hanka (Annie), Pauline (Polly) en Rose. En Bill uiteraard. Het is een gelukkig gezin.

Twee van Bills broers, Alexander en Peter, dienen ook in het leger. Alexander meldt zich aan bij de Royal Canadian Air Force in Winnipeg op 12 maart 1942. Hij overlijdt op 29 oktober 2001, in Lethbridge, Alberta op een leeftijd van 89 jaar.

Peter meldt zich bij het #10 District Depot te Winnipeg op 18 juli 1940. In eerste instantie wordt hij ingedeeld in het A squadron van de Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) en later in 1941 wordt hij overgeplaatst naar een squadron van het hoofdkwartier als "Regimental Police Dispatch Rider". Peter overlijdt op 25 januari 2002 in Winnipeg op een leeftijd van 81 jaar.

Bill verlaat school (VIII grade) op de leeftijd van 16 jaar en hij volgt een cursus metaalplaat bewerking op een vakschool in Winnipeg. Voordat Bill zich aanmeldt voor het leger, werkt hij als truckchauffeur voor Safety Freight Lines in St. Boniface, Winnipeg.

Bill speelt softball en ijshockey, en is ook geïnteresseerd in zwemmen en jagen. Boeken leest hij vrij weinig, en hij is ook niet muzikaal. Voorstellingen daarentegen vind hij wel leuk, als het er maar niet te ruig in aan toe gaat. Als jongen verzamelt hij ook graag postzegels. Bill houdt van het gezelschap van mensen, feestjes en dansavonden. Officieel is Bills religie United Church, maar al sinds hij een kleine jongen is, komt hij weinig in de kerk.

Bill meldt zich bij het leger op 8 februari 1944, bij het #10 District Depot in Winnipeg, Manitoba.

Met zijn lengte van 1.97m groot en 71kg zwaar, is Bill een lange en slank gebouwde jongeman. Hij heeft bruin haar en bruine ogen. Op zijn rechter onderarm en op zijn linker wijsvinger heeft hij een litteken. Bill is vrijgezel.

Tijdens zijn selectie interview op 9 februari 1944, wordt Bill door beoordelaar Luitenant A.F. Deverell omschreven als "een lange, zachte jongen met een goed humeur, die graag chauffeur in het leger wil worden, wat hij ook is als burger. Daarom heeft hij gekozen voor het Canadian Armoured Corps. Hij heeft gemiddelde capaciteiten en zijn betrouwbaarheid maakt de meeste indruk. Zou het goed moeten doen, en gemiddelde vorderingen maken. Toekomstverwachting zou zijn chauffeur voor I/C. Ik beoordeel Bill als het type soldaat dat zichzelf niet meer dan nodig zal inspannen, tenzij er druk op hem gezet wordt".



*Bill tijdens zijn training, datum en locatie onbekend.*

Bill volgt de basis training Canadian Army Training Centre gevolgd door een gespecialiseerde training aan het A27 Canadian Reconnaissance Training Centre Camp Dundurn, Saskatchewan. Op 4 september 1944 kwalificeert hij zichzelf als Driver Mechanic Group "C".

Bill dient als Private in het Royal Canadian Infantry Corps, bij het 1st Battalion van The Queen's Own Cameron Highlanders.

Tot 14 oktober 1944 dient hij in Canada. Daarna wordt hij verscheept naar het Verenigd Koninkrijk waar hij verblijft van 20 oktober 1944 tot 15 december 1944. Op 16 december wordt Bill verscheept naar het Europese vasteland.

Bill is dan onderdeel van de 6e Infantry Brigade, 2nd Canadian Infantry Division. Hoewel Bill is opgeleid als Driver/Mechanic moet hij toch als infanterist ingezet worden. Zijn regiment trekt medio februari 1945 het Rijnland (Duitsland) in tijdens Operation Veritable en Operation Blockbuster.



Soldaat R. Neel en Sergeant R.B. Swain van The Queen's Own Cameron Highlanders of Canada onderzoeken een Duits anti-tank wapen welke gevonden was in een verlaten loopgraaf in Hochwald, Duitsland, 5 Maart 1945. Foto van Canadian Virtual Military Museum, Facebook.

Na bittere gevechten graven de Camerons zichzelf in aan de rand van het Hochwald. De volgende dag, lanceert het battalion een aanval op de vijand, die zich voor het plaatsje Xanten bevindt.

Op deze dag, 6 maart 1945 sneuvelt Private William (Bill) Frank Pachkowski tijdens een gevecht om Xanten in te nemen op de vijand, ten oosten van het Hochwald in Emmerich. Hij is 19 jaar oud.

Bill wordt begraven in Duitsland, in de tijdelijke begraafplaats in Uedem.

Voor zijn diensten wordt Bill beloond met: 1939-45 Star, France & Germany Star, War Medal and CVSM & Clasp.

William (Bill) Pachkowski is herbegraven in Groesbeek in januari 1948, graf **XXI.H.10**.

Zijn grafsteen draagt de tekst:

“With a cheery smile and a wave of the hand he wandered into an unknown land”.



Levensverhaal Kim Huvenaars, Research Team Faces To Graves.

Bronnen:

Commonwealth War Graves Commission

Library and Archives Canada

Pictures of Bill and the Stonewall war memorial: Catherine Precourt & Stonewall Municipal Heritage Committee.



Williams naam wordt genoemd op het Stonewall War Memorial in Manitoba.

*Stonewall War Memorial, Manitoba.*

In 1975 is om William te eren een meer in Noord-West Manitoba naar hem vernoemd. “At the going down of the sun and in the morning, we will remember them.”

**PACHKOWSKI, William F.**

**WWII**

William was born on May 6, 1925, in Stonewall, Manitoba, to Theodore and Maria. After his education in Stonewall, Bill worked as a truck driver before enlisting in the Tank Corps at age 18 at Winnipeg's #10 District Depot on February 8, 1944. He received his CAC Reece training at Camp Dundurn, SK, qualifying as a driver mechanic. Bill embarked in October 1944 to the UK with the CAC Reinforcement Unit and on December 15<sup>th</sup> to North West Europe taking on strength with the Queen's Own Cameron Highlanders of Canada. Bill, at age 19, was killed in action in Germany on March 6, 1945, and his body was relocated from the field grave near Uedem, Germany, to the Groesbeek Canadian War Cemetery in Holland. His headstone bears the inscription "With a cheery smile and a wave of the hand, he wandered into an unknown land."

